

# Het Belang van Jeugdland

Mededelingen - Taken - Informatie - ...

In onze scholen doen we naast ons dagelijks “kwartierlezen” ook aan wekelijks “tutorlezen”. De groepjes voor het tutorlezen zijn ingedeeld met leerlingen van verschillende leerjaren waarin de leerlingen van 5 en 6 tutor zijn. Zij begeleiden de andere leerlingen in het hardop lezen en lezen natuurlijk zelf ook mee.



De leerlingen van het 4de in Tongeren geven les aan die van het 3de over de delen van de cirkel tijdens een buitenlesdag.



Het derde leerde dan weer aan den lijve ondervinden hoe lang een kilometer is. In Lauw liepen ze één kilometer, alvast een goede voorbereiding op de Tungrirun. In Tongeren wandelden ze één kilometer.



In Lauw nam het derde de maten op van broertjes en zusjes tijdens de les metend rekenen.



En dan... genieten maar van vitamientjes: een lekker stuk fruit en de zon ☀️.







Het tweede ging enthousiast aan het knutselen voor de papa's met juf Anouck (stagiaire). Ze verklappen wel nog niet wat... 😊



Een spontane vondst werd opeens een zeer interessante les. Rik nam de zeer speciale rups, die hij vond, mee naar de klas waar het nodige opzoekingswerk verricht werd. De leerlingen ontdekten zo dat het beestje een naam had en leerden heel wat bij over deze wilgenhoutrups.





Het tweede leerde, in het kader van de lente, ook over de bij.

Juf Anouck voorzag verschillende materialen met begeleidende tekstjes over de voorwerpen van de imker. De leerlingen van het tweede mochten nadien hun kennis delen met het eerste leerjaar. Ze werden allemaal even juf en meester.



In Tongeren leerden ze over de euro, niet zomaar over de euro. Juf Eline kocht iets kleins en betaalde met een briefje. De leerlingen leerden hoeveel ze nu precies moesten teruggeven.



In Tongeren vertelden de leerlingen van het tweede, tijdens een spreekoefening, aan hun klasgenoten wat voor hen van onschatbare waarde is en waarom. Ze brachten één voor één knuffels en foto's mee.







Het eerste leerjaar ging dan weer op onderzoek.

In Lauw onderzochten ze wat zaadjes zoal nodig hebben om te kunnen groeien.

We zetten 1 bakje in het donker, 2 bakjes in het zonnetje. We geven het bakje in het donker en één van de twee bakjes in het zonnetje voldoende water. Afwachten welk bakje de lekkerste tuinkers op zal leveren...





In Tongeren gingen ze op zoek naar pictogrammen. Wat zouden de plaatjes in onze gebouwen betekenen?



De leerlingen van 1 en 2 van Lauw en Tongeren trokken samen naar de Motten ter voorbereiding op de bosklassen (6 en 7 juni). Ze deden er allerlei kennismakingsactiviteiten om mekaar al wat te leren kennen.



We willen sterk blijven inzetten op het leggen van een basis waarmee onze leerlingen later autonoom de wereld in kunnen. Naast taal en rekenen neemt Frans een belangrijke plaats in ons basispakket.

In Lauw werden de getallen in het Frans nog eens goed herhaald met Bingo.



In Tongeren was het de Franse woordenschat die herhaald werd aan de hand van Bingo.





De zon is weer terug en dat betekent buitenlesjes! Juf Naya (stagiaire) liet de leerlingen de termen tijd-afstand-snelheid aan den lijve ondervinden.



Juf Naya nam de leerlingen van 5 en 6 in Lauw ook mee op leerwandeling.





Ook de boerderijklassen waren zeer leerrijk. Een halve dag op bezoek bij een boerderij om er te leren over de dieren en de zorgen die ze nodig hebben.













Bij de kleuters is de lente alomtegenwoordig.

Kriebelbeestje zoeken, bestuderen, benoemen, beginnend leren schrijven door hun vlucht of pad te overtrekken,... Bloemen in de klas, buitenlesjes, leren over bloeien, stuifmeel, over wat er gebeurt met snijbloemen die in een vaasje staan, maar ook rieken, voelen, een kunstwerk maken, met bloemblaadjes kleuren, initiatie schrijven met bloemen, de onderdelen van de plant bestuderen, zaaien en tot slot verwonderd zijn over het resultaat. Kortom: lente!











In Tongeren kregen de kleuters hoog bezoek van deze kuikentjes. Ze leren wat kuikentjes nodig hebben om groot te worden en hoe ze dan uit gaan zien.





In Lauw trokken de kleuters op leeruitstap. Wat leeft er zoal in het water. De kleuters gaven hun oogjes de kost en gingen erna verder mee aan de slag in de klas.



De Tungrirun liet ons jeugdige landje niet onberoerd. Meester Tim trainde met de leerlingen tijdens de turnlessen. Heel wat kinderen, groot en klein, deden mee waardoor we een mooi centje op zak kunnen steken voor nieuw sportmateriaal. Een dikke proficiat voor jullie inzet en toewijding!





Na het Suikerfeest brachten verschillende leerlingen wat lekkers mee naar school. De vriendjes hun smaakpapillen werden volop geprikkeld door deze heerlijke gebakjes.



Juf Mieke, die eerder de anderstalige nieuwkomers voor haar rekening nam, kwam op bezoek met haar kersverse zoon.



De Oekraïense kinderen gingen ondertussen op pad met juf Sarah J. Termen als voet, hand, rechter-, linker- en de kleuren leerden ze aan de hand van een spelletje Twister. Deze week waren de tegengestelden aan de beurt. Ze hebben alweer heel wat vooruitgang gemaakt.



Onze moedertjes werden reeds gevierd, onze vadertjes moeten nog eventjes geduld uitoefenen.





De resultaten van de Kangoeroewedstrijd zijn ondertussen binnen. Onze leerlingen werden intussen trotse eigenaars van een diploma. We zijn enorm fier als school! Er zat dit jaar een mooi aantal leerlingen bij de beste 100 van het land.



Nog in de prijzen vielen de leerlingen van het eerste leerjaar in Lauw. Omdat ze Hup, hun leesvriendje, zo'n onvergetelijke verjaardag bezorgden, wonnen ze een mooi pakket leesboeken.



In Tongeren en Lauw werd sterk geïnvesteerd in de aankoop van digiborden. De kleuters kregen op beide vestigingsplaatsen een groot digibord waarop ze hun schrijf-, rijm-, reken- en nog zoveel andere talenten kunnen laten zegevieren.

In Lauw schaften we voor het 4de leerjaar terug een nieuw digibord aan.





En dan waren er de schoolreizen. Het lager in Tongeren ging naar Bobbejaanland, de kleuters van Lauw en Tongeren gingen naar Tarzan en Jane. Het lager in Lauw gaat op 23/6 nog naar Plopsa Coö.





De tipiklassen zijn ondertussen ook alweer voorbij. Wat keken onze jongens en meisjes van 3 en 4 ernaar uit. Hun geduld werd beloond...









Onze schoolfotograaf zorgde deze maand ook voor mooie kiekjes. De resultaten volgen weldra. Ze zijn alvast veel beter dan mijn fotografische talenten hieronder...



En onze kinderen in Tongeren konden al genieten van een lekker ijsje van het oudercomité.

